



‘De taal van het lichaam in Museum M’

Uitnodiging rondleiding + uitwisseling

Persephone vzw, Vereniging van vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte, bezoekt de tentoonstelling ‘De taal van het lichaam’. Een expo?

Stel je even deze intieme scène voor: een sensueel belichte, naakte vrouw wacht vastgebonden haar lot af. Emotieloos kijkt ze een gespierde man aan die een foltertuig in zijn hand houdt. Beeld je je nu een soft-erotisch tafereel uit een Hollywood-blockbuster in of een martelscène uit een middeleeuwse heiligenlegende? Dergelijke voorstellingen gaan al langer mee dan je zou denken. Sinds mensenheugenis is het menselijk lichaam namelijk een geliefd onderwerp in de beeldende kunsten. In de schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, maar ook in andere disciplines.

Hoe fel beïnvloeden de context en onze culturele bagage onze waarneming? En komt onze interpretatie wel altijd overeen met wat een kunstenaar via houdingen en gebaren wil uitdrukken? Dat onderzoeken we in de nieuwe collectiepresentatie De Taal van het Lichaam aan de hand van oude én hedendaagse werken uit de M-collectie, in vier zalen.

We nemen geen gids. Iedereen krijgt een audiogids. Zo kan je de tentoonstelling bekijken op jouw tempo.

Nadien gaan we ergens rustig zitten om uit te wisselen rond de vraag hoe we ons meer kunnen bekend maken en leden en kandidaat-leden meer kunnen betrekken bij onze werking.

Concreet:

Wanneer? **zaterdag 19 oktober 2019** van 15:00u tot 17:00u
Waar? Museum M, Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
Prijs? gratis voor personen met een beperking en hun begeleider

Info en inschrijvingen:

Ria Van Meenen 03/322.46.40 (ma. wo. vr. 9-11 uur of di. do. 17-19 uur) of
info@persephonevzw.org
website: <https://www.persephonevzw.org>

Op voorhand inschrijven is verplicht! Dit kan ten laatste 2 dagen vooraf